

Surinaamse notaris succesvol in Den Haag

Fazilah Lalmahomed kwam op haar 16e uit Suriname naar Nederland.

Nu is ze de jongste notaris van Nederland en heeft ze een eigen notaris-kantoor in Den Haag: Sebok & Lalmahomed. 'Je moet je bewust zijn van je eigen achtergrond.'

Waarom kwam u in 1993 naar Nederland?

'Ik zat op het VWO in Suriname en was bang dat mijn diploma niet geldig zou zijn in het buitenland. Daarom ben ik naar Nederland gekomen om mijn VWO af te maken. Ik ging toen bij familie in Almere wonen.'

Wat zijn de herinneringen uit die tijd?

'Ik vond die schooltijd niet zo leuk. De lesjiden, de lessen zelf, alles was totaal anders. Bijvoorbeeld een vak als geschiedenis, daar werden onderwerpen behandeld waar ik helemaal niks mee had. In Suriname werden we op school meer als volwassenen behandeld, hier was alles veel schoolser en kinderlijker.'

En het leven in Nederland?

'Ik woonde in een buurt met alleen maar heel jonge kinderen en hun ouders, dus veel sociaal leven had ik niet. En ik was altijd heel moe als ik laat uit school kwam, dus veel energie had ik ook niet om nog iets te gaan doen. Gelukkig had ik wel een doel voor ogen en dat was rechten studeren.'

Studeren dus.

'Ja, ik ging weer bij familie wonen in Amsterdam en studeren aan de Vrije Universiteit. Na mijn studie ben ik gaan werken bij een notaris-kantoor. Maar ik wist nog niet zeker of ik in Nederland wilde blijven. Ik ben toen teruggegaan naar Suriname voor een paar maanden om er achter te komen wat ik wilde. Toen wist ik het zeker. Nederland is het land waar ik wil wonen en werken. Veel zaken zijn hier goed geregeld, dat geeft een veilig en rustig gevoel.'

Toen ging het snel.

'Ja, ik had mijn keuze gemaakt en ik kreeg steeds meer mogelijkheden. Zo werd ik gebeld om notaris te worden bij dit kantoor. Dit is mijn kans, dacht ik. Ik ga het proberen, later krijg ik die kans misschien nooit meer.'

Wat voor kantoor is het?

'We zijn er voor alle Hagenaars. Maar er komen zeker veel migranten naar ons kantoor. Ik wil er juist voor die mensen zijn. Veel buitenlanders vinden het erg moeilijk om bij een notaris-kantoor binnen te stappen. Ons kantoor begrijpt dat, we hebben verstand van verschillende culturen. Ik spreek meer hun taal en ik kan goed met ze omgaan.'



Heeft u ook veel weerstand gehad in uw loopbaan?

'Niet echt. Maar ik ben me wel bewust van mijn eigen achtergrond, ik weet waar ik sta en ik weet wat er leeft. Ik ben moslim, dan moet je niet naïef zijn en je weet dat het moslimgehoof niet altijd goed bekend staat. Nee, een hoofddoekje heeft geen probleem te zijn voor je toekomst. Met een sterke uitstraling en zelfvertrouwen kom je heel ver.'



Dainese