

Fazilah Lalmahomed jong en notaris!

Op 1 mei 2008 werd de toen 30-jarige in Suriname geboren Fazilah Lalmahomed beëindigd tot notaris. Hiermee werd ze de jongste notaris van Nederland én een voorbeeld voor vrouwen. Fazilah heeft laten zien dat je alles kan bereiken wat je wilt bereiken, zolang je er helemaal voor gaat.



Fazilah Lalmahomed

Op 16-jarige leeftijd kwam Fazilah naar Nederland met een duidelijke missie: Notaris worden. Het idee kwam eigenlijk van haar moeder. Terwijl ze samen aan het nadenken waren over de toekomst van Fazilah, passeerden verschillende beroepen de revue. Arts of advocaat worden was in die tijd erg populair, maar beide beroepen spraken niet aan. "Mijn moeder stelde op een gegeven moment voor om notaris te worden. Dat was iets dat je toen nog niet zo vaak hoorde. Notaris worden sprak me wel aan! Het is gelukkig niet zo dat mijn moeder me gepusht heeft om dat vak in te gaan, de keuze lag helemaal bij mij".

Een nieuw land

Er waren in die tijd onzekerheden over het Surinaamse diploma, daarom besloten Fazilah en haar familie dat het beter zou zijn om het VWO diploma in Nederland te

halen. In haar eentje kwam ze naar Nederland, waar ze bij familie kon wonen.

Na de laatste twee jaar middelbaar school te hebben afgerond, kon ze dan eindelijk aan haar studie notarieel recht beginnen. "Het eerste jaar van de studie Rechten, was een algemeen jaar. Ik kon dus eventueel nog kiezen voor een andere rechtsgebied, maar voor mezelf was er geen twijfel mogelijk. Ik wilde gewoon notarieel recht studeren". Deze volhardendheid zorgde er ook voor dat Fazilah in vier jaar haar diploma behaalde en, na een korte onderbreking, meteen aan het werk ging als kandidaat-notaris. "Ik heb mij 6 jaar alleen gericht aan mijn school. Van mijn moeder mocht ik zelfs geen bijbaantje nemen. Geld verdienen kwam na mijn studie wel, haha. Toen ik mijn diploma gehaald had, ben ik vier maanden naar Suriname gegaan. Even lekker naar huis en bijkomen. Daarna ben ik weer terug naar Nederland gekomen om te gaan werken", aldus de gedreven zakenvrouw.

Suriname zal altijd een speciaal plekje in haar hart houden. Haar vader en zus wonen daar nog steeds. "Een keer per jaar ga ik terug. Maar ik heb geen drang om daar weer te gaan wonen. Ik heb nu een nieuw leven, met nieuwe verantwoordelijkheden. Suriname zal wel altijd mijn thuis blijven. Daar ben ik opgegroeid."

Carrière

Haar eerste baantje vond ze bij een klein kantoor in Diemen, hier heeft ze 1,5 jaar gewerkt. Hierna werd het tijd voor een groter kantoor, die kans vond ze in Amsterdam aan de Grachtengordel. Bij dit kantoor deed ze ook het grootste gedeelte van haar kennis op.

"Op een dag kreeg ik een telefoontje van mr. U. Lont van het notariskantoor Sebök. Zij wist dat ik de ambitie had om notaris te worden en vertelde me dat dhr. Sebök een opvolger zocht. Hij werd 65 en op die leeftijd treed je af als notaris. Ik wilde wel notaris worden, maar had voor mezelf nog niet besloten wanneer ik dit hoopte te bereiken. Het was op dat moment iets waar ik me later op zou richten. In eerste instantie nam ik het telefoontje niet serieus, ik was er zelfs over aan het lachen met een

collega. Maar nieuwsgierig als ik ben wilde ik er toch meer over weten. Ik werd uitgenodigd om op een zondagmiddag kennis te maken. Het ging allemaal heel informeel. Ik had niet eens een mantelpakje aan, ik kwam gewoon als mezelf". Die aanpak werkte, want de klik was er.

Benoeming

Natuurlijk moesten beide partijen even nadenken over de kwestie. Ze was nog maar 29 en rondom het notariatschap komt natuurlijk veel kijken. Daarbij woonde Fazilah in Almere. Verhuizen naar de omgeving van Den Haag is dan een hele stap. "Na goed overlegd te hebben met mijn man, heb ik het gewoon gedaan. Dit was mijn kans en als ik het niet zou doen zou ik er waarschijnlijk spijt van krijgen. Ik ben nu blij dat ik de stap gewaagd heb. De medewerkers van het kantoor gaven me een enorm warm onthaal. Veel warmer dan ik ooit had kunnen denken. Ik werd ook snel in de gemeenschap opgenomen. Dat warme onthaal was belangrijk voor me. Als je niet op je plaats bent in een bedrijf, beïnvloed dat immers je prestaties. Ik wist niet goed wat me te wachten stond bij Sebök. De mensen moesten me nog leren kennen.

Ik ben een heel ander persoon dan dhr. Sebök. Ik ben een jonge, Surinaamse vrouw! Iets wat mensen niet snel verwachten wanneer ze aan een notaris denken. Veel mensen zijn nog steeds verbaasd wanneer ze bij me op gesprek komen en erachter komen dat ik een vrouw ben". En het is precies dat beeld dat Fazilah wil doorbreken. Notarissen zijn niet altijd stoffige oude mannetjes en het notariatschap is geen saaie en stijve baan. "Een notaris is misschien erg regelgebonden, maar dat stijve is nergens voor nodig. Het gaat om de kwaliteit van het werk dat iemand levert en de verantwoordelijkheden die iemand vervult. Het is erg divers werk, waarbij je veel contact hebt met mensen. Het werken met mensen is wat me aanspreekt. De hele dag achter de computer zitten is niks voor mij. Personen en familierecht spreekt me dan ook het meeste aan. Je hebt direct te maken met mensen en emoties. De ene dag praat je met mensen die op het punt staan om te gaan trouwen, de volgende dag bespreek je een erfenis."

Op 1 mei 2008 werd Fazilah beëdigd tot notaris en inmiddels heeft ze haar draai in het kantoor gevonden. Het is een erg toegankelijk, multicultureel bedrijf. De manier waarop je iemand benaderd is afhankelijk van de persoon, iets waarvan Fazilah zich als geen bewust is.

"Ons bedrijf is laagdrempelig en multi-etnisch. Mensen moeten naar ons toe durven komen. Wij hebben klanten in alle lagen van de samenleving, met verschillende afkomsten. Kwaliteit, service en personal touch zijn erg belangrijk. Ik draag hieraan bij door persoonlijk in contact te blijven met onze klanten. Ik wil dat ze me zien, dat ze weten wie ik ben."



Voorbeeldfunctie

Van het woord rolmodel wil ze niet weten, maar Fazilah ziet zich wel als voorbeeld dat je kunt bereiken wat je wilt. "Op jonge leeftijd wist ik wat ik wilde worden. Ik koos ervoor om naar Nederland te komen om deze droom te realiseren", aldus Fazilah. Ze stelde zich doelen en liet zich niet ompraten wanneer mensen haar vroegen of ze niet te jong was om notaris te worden. Ze beseft zich wel dat niet iedereen notaris kan zijn. "Sommige mensen kiezen ervoor kandidaat te blijven. Aan het notaris zijn kleven vele risico's en niet iedereen is ervoor geschikt. Tegenwoordig ben je als notaris ook ondernemer. Je moet klanten kunnen binnenhalen en je bent verantwoordelijk voor het management van je kantoor. Je moet een goed commercieel inzicht hebben, markt-bewust handelen en netwerken. Het is belangrijk om je gezicht te laten zien om mensen te laten weten waar je voor staat. In dit alles gaat veel ook nog eens enorm veel tijd zitten. Ik ken kandidaat-notarissen die enorm goed zijn in hun vak, maar minder goed in het contact met mensen", aldus Fazilah.

Privé

Zelf kan ze haar privéleven en werk goed combineren, maar het duurde even voor ze de optimale balans had gevonden. "Ik moest eerst uitvinden hoe ik mijn werk het beste kon plannen. Ik wilde in het begin veel zelf doen. Vanzelf kom je erachter dat je dingen moet kunnen delegeren. Lange dagen maken is niet altijd nodig, soms kan je het ook zo plannen dat je 's avonds thuis nog wat werk verricht. Hetzelfde geldt voor het weekend. Wanneer je getrouwd bent is het belangrijk om ook thuis te zijn, voor een man is het niks als je tot laat in de avond op je werk zit. Het voordeel van het ondernemerschap is dat ik af en toe met mijn tijd kan schuiven. Toch moet je daarmee oppassen, ik heb een voorbeeldfunctie en moet daarom zoveel mogelijk aanwezig zijn."

Het geloof is erg belangrijk voor Fazilah. Ze is moslim en hoewel ze niet elke dag naar de moskee gaat, put ze veel kracht uit haar geloof. De Islam schrijft voor dat je rechtvaardig moet leven en er moet zijn voor je medemens. Dat is een leidraad die Fazilah aanhoudt als leidraad in zowel haar privéleven als zakelijk. "In mijn carrière heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Het enige wat nu nog rest is het kantoor zo succesvol mogelijk te maken. Ik hoop dat het kantoor 'Sebök en Lalmahomed' een gevestigde naam wordt. Grotendeels omdat ik de enige allochtone notaris in Den Haag ben."

Wat haar privéleven betreft wil deze jonge ondernemster nog groeien; "Ik wil mijn rol in de maatschappij vergroten en meer doen voor de mensen die het nodig hebben. Maatschappelijke ontwikkeling is iets dat ik erg serieus neem. Mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat ik niet met mijn neus in de lucht mag lopen en als een goed mens moet leven", "Wat dat precies inhoudt is moeilijk te bepalen. Laatst had ik daar nog een discussie over met mijn man. Ik vind mezelf een goed persoon, maar aan wie is het om te bepalen wie een goed mens is? We hebben het er uiteindelijk maar op gehouden dat je zo goed mogelijk moet leven naar eigen inzicht."